

Sockenbiblioteken hade sin blomstringsperiod under 1860-talet och var en del i det folkbildningsarbete som växte fram under 1800-talet i takt med att folkskolan utvecklades. I folkskolestadgan rekommenderades även att prästerna, i egenskap av skolrådets ordförande, skulle ta initiativ till bildande av sockenbibliotek.

Burlövs sockenbibliotek bildades på sockenstämman den 13 mars 1859. Från början hade skolrådet hand om skötseln av biblioteket men det övertogs 1893 av kommunalnämnden. Boksamlingen förvarades i sockenstugan intill Burlövs gamla kyrka, efter 1878 i ett skåp vid sockenstugans östra vägg. 1897 flyttade sockenstugan från Burlövs skola till Arlövs nya skola (idag Kulturskolan) och biblioteket hamnade på så vis i Arlöv.

1913 bildades den första biblioteksstyrelsen och då beslöt man om stadgar och ordningsregler. 1918 införlivades Arlövs arbetarbibliotek i sockenbiblioteket.

1953 flyttade biblioteket in i det nybyggda Medborgarhuset på andra våningen och 1968 fick man egna lokaler på Dalbyvägen 21.

1969 gick biblioteksstyrelsen och kulturnämnden samman och därmed upphörde Burlövs sockenbibliotek som egen arkivbildare.

Äldre uppgifter om sockenbiblioteket återfinns bland de äldre handlingar i Burlövs skolråd som förvaras på Landsarkivet i Lund.

Arkivet ordnades och förtecknades i november 2011 av Helena Sjölin. Reviderades i mars 2014 av Helena Sjölin efter att nytt material överlämnats till kommunarkivet.

Källor:

- Anderberg, Vilhelm, Burlövs sockenbibliotek efter 1900 och övriga bibliotek i Burlövs kommun: historia och beskrivning del 2, 1980
- Norman, Elisabeth, Burlövs sockenbibliotek, uppsats i etnologi, 1973