

### Burlövs kommun

#### Arlövs sagostunder

149

---

Författaren Karl Gustav Ossian-Nilsson, ordförande för centralkommittén i Socialdemokratiska ungdomsförbundet i Malmö, bildade Sagostunds rörelsen 1903. I början kallades rörelsen för de socialistiska söndagsskolorna då man vill ersätta de "sektreligiösa söndagsskolorna" och skona de små från varje religiös, antireligiös eller politisk påtryckning. Inspirationen kom dels från de socialistiska söndagsskolorna från slutet av 1800-talet, dels från liknande verksamhet i England.

I Arlov startade Carl Steen och Hans Engvall verksamheten. På söndagsförmiddagarna samlades barnen en till två timmar, vanligen vid den tid då söndagsskolorna pågick. Programmet bestod av uppläsning av sagor, dikter och lättfattliga berättelser. Man ordnade utfärder åt olika håll, bland annat till Stega, Sövdeborg och Köpenhamn. Ofta deltog över 300 barn, nästan alla kom från arbetarhem. Varje jul ordnades det julfest. För att finansiera rörelsen ordnade man soaréer, uppförde sagospel och bjöd på musikunderhållning. Under 1912 låg verksamheten nere och den togs inte upp igen förrän 1917.

1919 bildade Sagostunderna en blåsorkester som redan året därpå kunde medverka i arbetarekommunens demonstrationståg på 1 maj. Orkestern bestod av pojkar mellan 8-12 år, och kom senare att bilda stomme i Arlövs Blåsorkester, se vidare detta arkiv. Förutom den stora orkestern hade Sagostunderna två mandolinorkestrar, en sångkör och ett folkdanslag.

Verksamheten upphörde under 1935.

I detta arkiv finns endast några affischer kvar från 1920-talets början.

Arkivet ordnades och förtecknades i mars 2019 av arkivarie Helena Sjölin.

- Kaj Fromark, Föreningar i Burlövs kommun del 1, 1984
- Martin Jönsson, Ideella föreningar och folkrörelser i Arlov, Burlövs kommun: historia och beskrivning del 2, 1980
- Daniel Lagerkvist, Sagostunds rörelsen och tidningen Solstrålen, 2010, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek