

Källor: Militaria: ansökn. och meritförteckn., RA; egenh. tjänsteförteckn. i familjens ägo; KrVA Tidskr. 1869; KrVA Handl. 1903 (nekrolog); L. De Geer, Minnen (1892); K. Fr. Karlson, Blad ur Örebro skolas historia (1871–1900). Se i övrigt: Ny illustr. tidning 12 okt. 1867; Vikingen 31 dec. 1887; Stockh. dagblad 17 maj 1899.

S. DRAKENBERG.

3. Carl Rudolf Zacharias Abelin, den föregåendes son, f. 30 maj 1864 i Malmö. Studerade vid Beskowska skolan i Stockholm och vid h. allmänna läroverken i Linköping och Norrköping.; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 7 juni 1884; studerade vid universitetet i Uppsala 1884—85; utbildade sig i trädgårdsskötsel i Rosenborgs anläggningar vid Köpenhamn åren 1885—87 samt under upprepade resor i Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Tyrolen, Italien, England och Ryssland åren 1891—1913.

Gift 1) 17 sept. 1892—maj 1908 med Ellen Hilda Signe Maria Scherini, f. 2 mars 1873, dotter av grosshandlaren, spanske v. konsuln i Norrköping Josef Leonard Scherini; 2) 30 maj 1909 med Signe Margareta Kristina Ziedner, f. 19 juli 1883, dotter av medarbetaren i Dagens nyheter Edvin Ziedner.

En ögonsjukdom nödgade A. att avbryta studierna i Uppsala, vilka omfattade latin, historia och statskunskap. Han ägnade sig då åt trädgårdsodlingen; efter de utländska studierna anlade han å lägenheten Norrviken nära Åby station huvudsakligen frukt- och vinodlingar, vilka blevo bemärkta för sin höga kultur. Mot slutet av 1890-talet uppträdde han i föredrag och skrifter såsom reformator inom fruktodlingen; hans angrepp mot de svenska trädskolorna. och trädgårdsundervisningen föranledde häftiga strider och mycken polemik i pressen. Vid Norrviken tog han initiativet till den kvinnliga undervisningen i trädgårdsskötsel, utbildade de första trädskötarna samt stiftade den första fruktodlarföreningen i Sverige, vilken medfört en fullkomlig (numera allmänt antagen) omkastning i fruktens sortering och packning. Vidare har han verkat för fruktträdens besprutning och rationella vård samt jämte baron T. Adelswärd anlagt trädgårdsskolan vid Adelsnäs och de vidsträckta anläggningarna vid Västantorps nära Åtvidaberg.

A:s verksamhet har föranlett mycken diskussion och skarpt motstånd inom fackintresserade kretsar men dock småningom nått erkännande; för den svenska fruktodlingens utveckling har hans insats givetvis ägt betydelse.

År 1906 anlade A. nära Båstad i Skåne Norrviken n:o 2, omfattande betydande anläggningar för odling av alla sorters frukt och nötter. Under de senare åren har han utvecklat en



C. R. Z. Abelin.

Fotografi.

På sluttande plan. Politiskt-sociala tankar. Sthm 1905. 56 s. — Lektugans trädgård. En sommarbok för ungdom och smått folk. Sthm 1906. 182 s. + 1 pl. — Koloniträdgården. En bok för stadsbor och industrisamhällen. Sthm 1907. 96 s. + 1 pl. — Privatträdgårdens kalender. En minnesbok för icke-fackmän. Sthm 1911. (4), 73 s. — Herrgårdsträdgården. En principbok om och för de större trädgårdarne på landet. Sthm 1915. 200 s. — Uppsatser i Dagny (1890, 92), Bonniers månadshäften (1907) och i dagliga tidningar.

C. FORSSTRAND.

nitisk verksamhet som trädgårdskonsulent i vitt skilda delar av landet ävensom utomlands och därvid tagit hänsyn till såväl ekonomiska som estetiska önskemål.

Tryckta arbeten: Fruktodlingsfrågan 1899. Återblick, önskemål. Kristianstad 1900. 72 s. (Anon.) — Om frukt och fruktträdodling. En handbok för Sveriges fruktodlare. Sthm 1902. VII, 259 s. 2:a uppl. Sthm 1906. 323 s. + 24 pl. — Den mindre trädgården. En bok för täppan och torpet. Sthm 1902. 132 s. 6:e uppl. Sthm 1914. 167 s. (Även i norsk och finsk uppl.) — Villaträdgården. En bok för sommarställen och stadsgårdar. Sthm 1903. 174 s. + 8 pl. 2:a uppl. Sthm 1915. 193 s. — Trädgården inomhus — i krukor och jord, i glas och vatten —. En bok för kvinnan och hemmet. Sthm 1904. 184 s. + 15 pl. 2:a uppl. Sthm 1910. 228 s. + 18 pl. —

Abenius, Per Wilhelm, f. 21 maj 1864 i Orsa. Föräldrar: kyrkoherden Johan Abenius och Johanna Matilda Thunblad. Genomgick h. allmänna läroverket i Falun; avlade mogenhetsexamen därstädes 7 juni 1883; student i Uppsala 15 sept. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1885; fil. lic. 18 okt. 1890; disp. 6 maj 1891; fil. doktor 30 maj s. å.; företog med riksstatens mindre resestipendium en studieresa till Tyskland och Schweiz 1894; besökte Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Danmark och Amerikas förenta stater främst för att taga kännedom om läroanstalter för lägre teknisk undervisning under åren 1904, 1908, 1909 och 1910. Amanuens vid analytiska avdelningen av Uppsala kemiska laboratorium 15 juli 1886—30 juni 1889; docent i kemi vid Uppsala universitet 29 maj 1891; amanuens vid institutionen för allmän och analytisk kemi i Uppsala 18 okt. 1890—31 mars 1894 och